



*Consider the lilies of the field,
how they grow;
they neither toil nor spin,
yet I tell you, even Solomon
in all his glory was not clothed
like one of these.*

Matthew 6.28-29

Maranatha Mare

Oktober 2013

Jaargang 40 No 9

Al wist je

*Al wist je theoretisch
zoveel als onze Heer,
legde je al Zijn teksten
in drievoud voor me neer,
zelfs als je zuiver water
veranderde in wijn
en je bezat geen liefde,
wie zou je dan wel zijn?*

*Al liet je stenen spreken,
bracht je de storm tot rust,
al liep je over 't water
tot aan de verste kust,
al toverde je nachtfloers
tot pure zonneschijn
en je bezat geen liefde,
wie zou je dan wel zijn?*

*Al was je theologisch
uitmuntend onderlegd,
al zou je overwinnen
in elk verwoed gevecht,
al had je alle kennis
in één reusachtig brein
en je bezat geen liefde,
wie zou je dan wel zijn?*

Frits Deubel

<http://www.gedichtensite.nl/geloof-hoop-en-liefde/2283-al-wist-je>

De “nieuwe kerk” vergadert

Ja, inderdaad, een nieuwe kerk is bij de september 2013 Algemene Kerkvergadering (Synode) bijeen in Pretoria.

Heel aan het begin hoorden we nog enkele klanken van de paranoïsche kerk: het ging over samenzweringstheorieën – “sommigen waar en sommigen niet”, zei de prediker. En enkele klanken van de verscheurde kerk: mogen degenen die zich buiten de kerk bevinden toch deel zijn van de vergadering? Wie hebben zich buiten de kerk gesteld en wie niet? Eerst even enkele definities en criteria. Daarna zijn sommigen mensen weggegaan. En toen konden we doorgaan met de vergadering.

Een nieuwe manier van doen was dat we twee dagen onder leiding van een faciliteerder met zijn achten of tienden discussies om een tafel hadden. Mensen van verschillende gemeenten uit verschillende delen van het land waren bijeen aan een tafel, moesten elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren en konden samen nadenken over kerk zijn, over God en over hoe wij in Jezus' voetspoor willen volgen als gemeenten en als gelovigen.

De sfeer was heel bijzonder. Nooit eerder heb ik Hervormers zo vrij en open over hun geloof en spiritualiteit horen spreken. Nergens was er spraken van de oude manier van alleen maar rationele en dogmatische argumenten. De Australische gast voor wie een team waarvan ik lid ben, alles moet tolken in het Engels, zei: “I could feel the Spirit moving”. Dit zei hij van Hervormers?!

Vanaf woensdag was de vergadering weer zoals altijd in een auditorium. Ik was benieuwd of de oude omgeving ook weer tot de oude manieren van spreken en doen aanleiding zou geven. Inderdaad klonk er ook heel gouw een valse noot: een aanval op het geloof van een gewaardeerde theoloog, academicus en collega die volgens de sprekers “tegen de belijdenis” zou zijn.

Ik dacht dat dit de hele goede sfeer en dat gevoel dat de Geest die waait door de vergadering, zou verdrijven. Maar genadiglijk is dat niet gebeurd. De collega heeft zich verdedigd. De nieuwe voorzitter, Dr. Wim Dreyer, heeft heel rustig maar ferm richtlijnen gegeven van hoe men in zo'n vergadering spreekt en hoe niet. Toen is dit nooit meer gebeurd. De vergadering ging terug naar een positieve, opbouwende, waarderende manier van spreken over verschillende, zelfs voorheen controversiële zaken.

Degenen die de kerk uit zijn gegaan hebben bijvoorbeeld veel negatiefs te zeggen gehad over “de docenten” en de opleiding aan die Universiteit van Pretoria. Ze wilden een eigen opleiding vestigen of misschien zelfs met de

Gereformeerde Kerken (waar vrouwen geen predikanten en ouderlingen mogen zijn) meewerken.

Eerst werden bijna al de Hervormde docenten verkozen tot leden en secundus-leden van het Algemene Commissie (ook ik) en daarna werd er alleen maar ondersteunend en waardierend gesproken over de universiteit, de opleiding en in het bijzonder de leuke jonge predikanten die aan de universiteit werden opgeleid en nu goed werk doen in de gemeenten.

Vandaag is de helft van de vergadering voorbij. Ik weet niet hoe het verder zal aflopen, maar tot nu toe ben ik heel erg dankbaar. Ik voel me opgelucht en heb weer moed voor de toekomst van de kerk. Er is een besef van de realiteiten van onze wereld en samenleving. Er is een bereidheid om erbij betrokken te zijn. Om een verschil te maken in de wereld en niet alleen te leven en werken voor onszelf. Er is een bereidheid om ook andere manieren van doen te bedenken die misschien beter zullen lukken in een veranderende wereld.

Uw gebeden waren niet voor niets. God dank en dank u!

Ik hoop en vertrouw dat de tweede helft van de vergadering ook in een geest van positiviteit, waardigheid, liefde voor de naaste en de wereld, geleid door Gods Geest, zal verlopen. Dat de Hervormde Kerk echt waar *kerk van Christus* in de wereld zal zijn.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Op 30 augustus is de vader van Wilma Rall, Willie Rall plotseling overleden in Bloemfontein – hij was bijna 80 jaar geworden. In 2012 moest Wilma afscheid nemen van haar sus Nonnie Dedekind en in 2009 van haar moeder Ansie Rall. Wij dragen Wilma en haar overgeblevene sus op in onze gebeden en gedachten.

Charlotte Reinten moest een operatie ondergaan om een melanoom op haar rug te verwijderen, alsook een lymf knoop die geaffecteerd was. De resultaten van het weefsel toonden dat de lymf schoon was maar dat het melanoom zich lokaal meer verspreid had als oorspronkelijk de vermoede was. Er worden momenteel gesprekken met specialisten gehouden om de beste behandeling te kiezen. Wij dragen Charlotte en Paul en Bianca en James en Nicholas en familie van den Eijkel en familie Reinten op in onze gedachten en gebeden.

Wij vergeten ze niet: onze niet mobiele ouderen, die niet meer in de kerk komen: Nellie Gentenaar in Frail Care in Summerfield Park Retirement Village,

Theo van den Berg in San Sereno Retirement village, Maaike van der Toorn in Hazeldene (Germiston), Rie van Oudheusden in Herfsland (Kempton Park), en Riek Vink in Monument (Krugersdorp).

Nick en Amanda Knoester doen iedere jaar mee aan de Toy Run, dit jaar is het weer zover op **zondag 24 November**. Als u speelgoed wil schenken, breng het mee en geef het aan Nick of Amanda.



Toy Run 2013

Toy Run® has become an icon in South Africa since its inception in 1982 and is celebrating 31 years of giving and caring for those less fortunate during this special time of the year. Motorcycle enthusiasts across the country will be riding out in numbers once more to participate in Toy Run events that will be hosted across South Africa.

Launched in 1982 simultaneously in Cape Town and Johannesburg by the Italian Motorcycle Owners Club (IMOC), the Toy Run™ is now the largest motorcycling-related charity event in Southern Africa and arguably the world. A Toy Run™ is held in over nineteen centres in the Southern African region, hosted by local motorcycle clubs and other organisations, with the invaluable assistance of the commercial sector. More than an estimated 75,000 motorcyclists turned out across the region with toys of all descriptions adorning their bikes, to make the holidays a little brighter for disadvantaged children of all races in orphanages, shelters, homes and hospitals throughout the country's communities. The aims of the Toy Run are to improve and enhance the image of motorcyclists and to collect and distribute toys and gifts to less privileged children up to 18 years.

Van de Diaconie: Gemeente etentje 20 Oktober 2013

Op 20 Oktober 2013, na afloop van de Eredienst, biedt de Diaconie een lichte eten aan voor onze gemeente, en wij hopen om u allemaal daar te zien! Als u hieraan meedoet, laat weet het dan graag even aan Hanja of Joke – iedereen is welkom!

Bijbelgenootskap van Zuid Afrika

In Oktober vorderen wij tradisioneel een collecte in ten bate van die Bijbelgenootskap, om hulle by te staan met van hulle werksaamhede.

Zij hebbende as visie " 'n Bybel vir elkeen ", en is al sinds 1820 verantwoordelik om Bybels aan Zuid Afrikaners beskikbaar te stelle.

Die Bybel is bedoel vir iedereen, nie net vir mense wat kan lees of skryf, of vir mense wat 'n Bybel kan bekostig. Die taak van die Bijbelgenootskap is dus om die Bybel toeganklik en bekostigbaar aan alle Zuid Afrikaners beskikbaar te stelle. Dit word gedoen deur middel van 'n uitgebreide publikasie program wat produksie, vertaling en verspreiding insluit. Hiervoor is 'n heelwat fondse nodig. Vir elke R36 wat ontvang word, kan 1 Bybel beskikbaar gestel word aan iemand wat dit nie kan bekostig om dit self te koop.

Er is 'n volledige Bybel beskikbaar in al die 11 amptelike landstale. Die Bybel is ook beskikbaar in verskillende formate, om te verseker dat die Bybel toeganklik is vir iedereen, soos audio, Braille, elektronies, boekformaat, ens.

U kan meer lees oor die werksaamhede van die Bijbelgenootskap in die maandelikse nuusbrief Die Saaier. Hierdie nuusbrief is ook elektronies beskikbaar vir diene wat inskryf om dit gratis per e-mail te ontvang. Op hulle webwerf:

<http://www.bybelgenootskap.co.za/bybelhulpmiddels/bybelhulpmiddels> is daar verskillende leuke hulpmiddele beskikbaar, wat u gratis kan aflaai, bv:

Bijbelgedeelte:

- Die Evangelie volgens Johannes (e-boek)
- Ek is hy (e-boek)
- Ek is sy (e-boek)
- Geroep om te dien (e-boek)
- Lewenswysheid (e-boek)
- Oor die Bybel
- Saam met God by die werk (e-boek)

Selecties:

- Arm en sonder blyplek?
- As jou lewe donker word
- As MIV/Vigs jou lewe aantast
- Die Bybel: Hoop vir almal
- E100 Bybelleesrooster

- Ek is ook iemand
- Ek was 'n vreemdeling
- Genesing vir die pyn
- Help! Hoe moet ek my Bybel lees?
- Die verhaal van Mary Jones
- Moenie bang wees nie!
- Plante, diere en beroepe in die Bybel
- Waar staan dit in die Bybel
- Wanneer misdaad en korrupsie jou onderkry
- Wanneer verslawing jou in sy greep kry
- Word jy bedreig deur gesinsgeweld?

Geletterdheidsproject:

- My eerste Bybel Doen en Leer Boek – Handleiding en Flitskaarte
- My eerste Bybel Doen en Leer Boek – Eenheid 1 – 7

Joke de Jong - Diaconie

Wat het leven leuk maakt

Over de zin van het leven ga je pas nadenken als die zin niet meer vanzelfsprekend is. Zolang alles voor de wind gaat sta je er niet zo bij stil. Maar als tegenslagen zoals ziekte en verlies zich aandienen, kan de vraag naar de zin van het leven je bij de keel grijpen. Waar doe je het allemaal nog voor? Het lijkt allemaal zo zinloos. En dat geldt niet alleen voor je eigen bestaan maar voor alles om je heen.

'Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind', staat in het Bijbelboek Prediker. De ervaring van zinloosheid kan horen bij het ziektebeeld depressie, maar ook bij rouw. Rouw om verlies van een geliefde, verlies van werk, bezit, gezondheid, toekomstperspectief, geloof. Rouw hoort bij het leven. Ieder mens krijgt er mee te maken, vroeg of laat. En rouw vraagt om verwerking. Tegenwoordig wordt er gesproken van 'rouwtaken'. Je moet er wat mee en je moet er de tijd voor nemen.

Dat laatste werd mij 25 jaar geleden pijnlijk duidelijk toen ik drie weken na het overlijden van mijn vader weer een kerkdienst leidde en een van de aanwezigen halverwege de dienst opstond en vroeg: 'Heeft u de dood van uw vader nu al verwerkt?' Die kwam aan!

Mensen die langdurig verblijven in een psychiatrische instelling hebben enorm veel verlies te verwerken. Zoveel, dat de zin in het leven soms ver te

zoeken is. En het is indrukwekkend om te zien hoe juist dan mensen in staat zijn om met kleine stapjes de zin en de levenslust weer te hervinden.

Zin in het leven

Het is vier uur en het is warm. We zitten met een groepje van acht bewoners van een beschermde woonvorm rond de tafel. Er is koffie en limonade. Het is een gemengd gezelschap: Mannen en vrouwen tussen de dertig en de zeventig jaar, met en zonder opleiding, gezin en geloof. De start van een gespreksgroep over 'Zin in het leven'. Ik vraag iedereen om eens te bedenken wat het leven zinvol maakt, wat houdt je op de been, wat maakt het leven leuk?

Dit waren de antwoorden:

1. mijn vader en moeder
2. geld (niet heel veel, maar genoeg)
3. gospelkoor (daar word ik lid van)
4. liefde (die mensen mij geven) en belangstelling
5. muziek
6. geloof (dat ik van zonden vrij ben)
7. dat ik hier kan wonen in alle rust en vrede
8. mijn kleinkinderen

Om de zin in het leven te (her)vinden zijn dit de eerste bouwstenen, die door de deelnemers zelf zijn aangedragen. Ze passen helemaal in de piramide van menselijke behoeften die de Amerikaanse psycholoog Abraham Harold Maslow (1908-1970) zeventig jaar geleden heeft bedacht.

Hoger niveau

Pas als de eerste, fundamentele, behoefte is vervuld, kun je verder werken aan een behoefte van een hoger niveau. De eerste drie lagen zijn lichamelijke behoeften, veiligheid en sociale contacten. Daarna komen erkenning en ten slotte zelfverwerkelijking. We gaan proberen om die piramide een stukje verder op te bouwen.

'Nou, hoe was het?' vroeg een van de woonbegeleiders na afloop. Karel (42) keek bedachtzaam: 'Ja, het was wel zinvol, denk ik. In elk geval was het leuk.'

Roger Wind

Roger Wind is predikant en werkzaam als geestelijk verzorger bij GGZ Friesland

<http://www.hetgoedeleven.com/Geloven/upload/tabid/240/IndexId/192395/Default.aspx>

Dienstrooster oktober 2013

	6 oktober	13 oktober Koffiedrinken	20 oktober Avondmaal	27 oktober
1	H Kettner	F vd Kuil	E de Jong	I Tanzer
2	T van Wyk	KJ Leeuw	J Smit	E de Jong
3	R Appel	J de Jong	M Letterie	R Boer
4	W Strydom	R Appel	W Strydom	N Knoester
5	M Letterie	D Kruger	S Steen	A Knoester
6			J de Jong	
7			H Kettner	
Begroeting	V Vernede	W Kruger	P Reinten	I Pol
Bloemen	M van Zee	D Hiddema	J vd Eijkel	H Kettner
Koffie		R Boer A Knoester		

Agenda oktober 2013

Dinsdag 1	9h00-13h00	Kerkkantoor
Zondag 6	10h00 11h00	Eredienst Ds C van der Merwe Eredienst commissie vergadering Bijbelstudie Oost en Zuid
Dinsdag 8	9h00 -13h00	Kerkkantoor
Donderdag 10	17h30	FINCOM
Zondag 13	9h00 10h00 11h00	Diaconie vergadering Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 15	9h00 -13h00	Kerkkantoor
Donderdag 17	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noorde – Rieneke 011 704 3602
Zondag 20	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer met Avondmaal Gemeente Etentje
Dinsdag 23	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
Zondag 27	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer Bijbelstudie West en Noord
Dinsdag 29	9h00 - 13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen Oktober 2013

Woensdag 2	Patricia Kocsisek	078 219 8189
Donderdag 3	Tanya Griesel	078 503 2142
Vrijdag 4	Charmain Lines	011 880 9551
Vrijdag 4	Martin Kiewiet	011 662 1310
Maandag 7	Nel van Driel	011 973 2354
Dinsdag 8	Alice Basson	011 680 6669
Zondag 13	Mieke McDonald	011 475 4375
Maandag 14	Monique Schmidt	
Zondag 20	Leoni van Wyk	076 402 7921
Maandag 21	Cor Joustra	011 325 2919
Donderdag 24	Yvonne de Koster	011 682 2163
Vrijdag 25	Vian Venter	011 867 1189
Vrijdag 25	Charlize Venter	011 867 1189
Vrijdag 25	Jenny le Roux	011 435 5943
Zondag 27	Ellen van Weely	
Maandag 28	Mel Kaplan	011 391 4121

MARANATHA KERK

Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street Branch Code 190805
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za